

<u>Đọc tiếng:</u>	<u>Điểm</u>	<u>Nhận xét của giáo viên</u>	<u>GV chấm</u>
<u>Đọc hiểu:</u>		

I. Đọc thành tiếng (3 điểm).

II. Đọc thầm và làm bài tập (7 điểm).

*** Đọc thầm câu chuyện sau:**

LI SỮA

Cậu bé Ke-ly phải đi bán hàng rong để kiếm tiền học. Một hôm, đói lả mà chẳng còn đồng tiền nào, cậu tần ngần ghé vào một ngôi nhà để xin chút gì bỏ bụng. Người mở cửa là một thiếu phụ trẻ. Cậu bé bối rối nên thay vì hỏi xin ăn, cậu chỉ dám xin một li nước.

Thấy dáng vẻ đói lả của cậu, thay vì rót nước, người phụ nữ đã đem tới một li sữa lớn. Cậu bé nhấp ngon lành từng ngụm sữa, rồi rụt rè hỏi:

- Cháu nợ cô bao nhiêu ạ?

- Cháu không nợ gì cả. – Người phụ nữ đáp – Cô không nhận tiền trả cho lòng tốt.

Ke-ly rất cảm động. Cậu thấy niềm tin của cậu vào con người trở nên mãnh liệt hơn.

Nhiều năm sau đó, người phụ nữ mắc một căn bệnh hiểm nghèo. Bác sĩ địa phương chuyển bà lên thành phố lớn. Bác sĩ Hao-út Ke-ly – cậu bé năm xưa – được mời đến hội chẩn. Bên giường bệnh, ông nhận ra ngay người phụ nữ tốt bụng. Ông dốc hết sức để cứu bà. Nỗ lực của ông đã thành công. Bệnh của người phụ nữ đã được chữa khỏi.

Ngày bà xuất viện, bác sĩ Ke-ly yêu cầu chuyển tờ hóa đơn lên chỗ ông. Ông viết vài chữ bên lề hóa đơn.

Nhận hóa đơn, người phụ nữ hồi hộp mở ra. Bà đoán số tiền sẽ rất lớn, bà sẽ phải làm việc cả đời mới trả hết. Ngỡ ngàng, bà đọc thấy bên lề hóa đơn hàng chữ: “Đã được thanh toán bằng một li sữa. Kí tên: Bác sĩ Hao-út Ke-ly.”

Theo IN –TÔ-NÉT

Chú thích:

- **Hao-út Ke-ly:** giáo sư, bác sĩ Mỹ, một trong những người đầu tiên sử dụng phóng xạ chữa bệnh ung thư.

- **Hội chẩn:** (các bác sĩ) thảo luận tập thể để xác định bệnh và cách chữa cho người bệnh.

*** Dựa vào nội dung câu chuyện, khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu của bài tập.**

1. Cậu bé Ke-ly hỏi xin người phụ nữ cái gì?

- a. Một li nước. b. Một li sữa lớn. c. Một món ăn.

2. Vì sao người phụ nữ đưa cho cậu bé một li sữa lớn?

- a. Vì nhà cô không có nước uống.
b. Vì cô nhận thấy cậu bé đang đói lả.
c. Vì cô biết người đi bán hàng rong luôn khát nước.

3. Theo em, vì sao người phụ nữ “không nhận trả tiền cho lòng tốt”?

.....
.....
.....

4. Điều tốt nhất cho Ke-ly sau cuộc gặp là gì?

- a. Cậu không còn đói nữa.
- b. Cậu hiểu người phụ nữ đó rất tốt bụng.
- c. Cậu có niềm tin vào con người mãnh liệt hơn.

5. Nhận ra bệnh nhân là người phụ nữ năm xưa, bác sĩ Ke-ly đã làm gì?

- a. Dốc sức cứu chữa và thanh toán viện phí cho bà
- b. Nhắc lại kỉ niệm ngày bé và hứa thanh toán viện phí cho bà.
- c. Tham gia hội chẩn để chữa bệnh cho bà

6. Em nghĩ gì về dòng chữ của bác sĩ Ke-ly: “Đã được thanh toán bằng một li sữa”?

.....
.....
.....

7. Câu “Nhận hóa đơn, người phụ nữ hồi hộp mở ra.” có mấy từ phức? Đó là những từ nào?

- a. Có một từ. Đó là : *phụ nữ*.
- b. Có hai từ. Đó là : *hóa đơn, mở ra*.
- c. Có ba từ. Đó là : *hóa đơn, phụ nữ, hồi hộp*.

8. Các tên riêng nước ngoài được viết như thế nào?

- a. Viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng tạo thành tên đó.
- b. Viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành tên đó; nếu bộ phận ấy gồm nhiều tiếng thì thêm gạch nối giữa các tiếng.
- c. Viết như viết tên người, tên địa lí Việt Nam nhưng có gạch nối giữa các tiếng tạo thành tên đó.

9. Cho 2 câu văn sau: (1) Tôi đã nuôi dưỡng một ước mơ.

(2) Tôi ước mơ trở thành một cầu thủ bóng đá.

9.1. Hai từ “ước mơ” trong 2 câu văn trên là động từ hay danh từ?

- a. Cả hai từ ở hai câu trên đều là danh từ.
- b. Cả hai từ ở hai câu trên đều là động từ.
- c. *Ước mơ* ở câu (1) là danh từ, *ước mơ* ở câu (2) là động từ.

9.2. Dòng nào dưới đây ghi lại đúng và đủ các động từ có trong hai câu văn trên?

- a. *nuôi dưỡng* (câu 1), *ước mơ* (câu 1), *ước mơ* (câu 2)
- b. *nuôi dưỡng* (câu 1), *ước mơ* (câu 2), *trở thành* (câu 2)
- c. *nuôi dưỡng* (câu 1), *ước mơ* (câu 2), *cầu thủ* (câu 2)

10. Hãy viết từ 1 đến 2 câu văn nói về ước mơ của em, trong đó có sử dụng dấu ngoặc kép.

.....
.....
.....

**ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4**

**Năm học 2018 - 2019
(KIỂM TRA VIẾT)**

Thời gian làm bài: 55 phút

I. Chính tả: (2 điểm)

Giáo viên đọc cho HS viết bài trong thời gian khoảng 15 phút.

Vàng trắng quê em

Vàng trắng vàng thắm đang từ từ nhô lên từ sau lũy tre xanh thẫm. Hình như cũng từ vàng trắng, làn gió nồm thổi mát rượi làm tuôn chảy những ánh vàng tràn lên sóng lúa, trải khắp cánh đồng. Ánh vàng đi đến đâu, nơi ấy bỗng bùng lên tiếng hát ca vui nhộn. Trắng đi đến đâu thì lũy tre được tắm đẫm màu sữa tới đó. Trắng lẫn trốn trong các tán lá cây xanh rì của cây đa cổ thụ đầu thôn. Trắng chìm vào đáy nước...

(Theo Phan Sĩ Châu)

II/ Tập làm văn (8 điểm) - 40 phút :

Đề bài: Em hãy viết thư gửi một bạn ở trường khác để thăm hỏi và kể cho bạn nghe tình hình lớp và trường em hiện nay.