

<u>Đọc tiếng:</u>	<u>Điểm</u>	<u>Nhận xét của giáo viên</u>	<u>GV chấm</u>
<u>Đọc hiểu:</u>		..... ..... .....	

**I. Đọc thành tiếng (3 điểm).**

**II. Đọc thầm và làm bài tập (7 điểm).**

**\* Đọc thầm câu chuyện sau:**

### NGÀY THẢ ĐIỀU

Chưa bao giờ có một ngày đẹp như thế để thả điều! Chúng tôi đưa nào cũng cột đến mấy vòng dây vào tay vậy mà điều vẫn bay cao. Thật là hào hứng được chạy với những cánh điều liệng qua phải, qua trái và ngắm nhìn những cánh điều uốn lượn trên bầu trời. Chúng tôi viết những nguyện ước lên những mẩu giấy và quấn chúng lên sợi dây. Chậm chậm nhưng không ngừng, chúng leo lên đến tận cánh điều. Chắc là mọi điều ước sẽ thành hiện thực.

Ngay cả các ông bố cũng buông cây và chơi điều cùng chúng tôi. Rồi đến các bà mẹ cười khúc khích như còn độ tuổi đi học. Tóc các bà tung khỏi búi và thả lộn trên má. Có một lần tôi nhìn mẹ tôi và nghĩ: mẹ nom thật đẹp, dù đã hơn bốn mươi.

Ngày hôm ý, trên đỉnh đồi, giờ giấc đã trôi đi đâu. Không còn thời gian, chỉ còn những ngọn gió ngọc ngà. Mọi người như thoát ra khỏi con người thường ngày. Các bậc cha mẹ quên đi vẻ đĩnh đạc và công việc của người lớn. Bọn nhỏ chúng tôi thì quên đi những cuộc cãi và nhỏ nhen và tính hiếu thắng. Tôi mơ hồ nghĩ: Có lẽ cõi thiên đàng cũng giống như thế này thôi.

Theo FRAN-XÍT PHAO-LO

*Chú thích: Thiên đàng: là thế giới tương tượng đầy hạnh phúc.*

**Dựa vào nội dung câu chuyện, khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu của bài tập.**

**1. Thời tiết ngày thả điều như thế nào?**

- Đó là một ngày đẹp hiếm có.
- Đó là ngày nguyện ước gửi lên cánh điều sẽ thành hiện thực.
- Đó là ngày không còn thời gian, chỉ còn những ngọn gió ngọc ngà.

**2. Đoạn 1 của câu chuyện tả cảnh gì?**

- Tả cảnh trẻ em hào hứng chơi điều trong ngày chưa từng có.
- Tả thiên nhiên, thời tiết nắng, gió và ngày thả điều.
- Tả màu sắc của những cánh điều chờ ước mơ.

**3. Câu nào dưới đây miêu tả sự hào hứng của các bạn nhỏ chơi diều?**

- a. Chúng tôi đưa nào cũng cột mấy vòng dây vào tay mà diều vẫn bay cao.
- b. Chầm chậm nhưng không ngừng, những cuộn giấy ghi nguyện ước leo lên đến tận cánh diều.
- c. Thật hào hứng được chạy với những cánh diều liệng qua phải, qua trái và ngắm những cánh diều uốn lượn trên bầu trời.

**4. Các ông bố, bà mẹ hào hứng chơi thả diều như thế nào?**

- a. Họ viết nguyện ước lên những mẫu giấy, quấn chúng lên sợi dây.
- b. Các ông bố buông cày cùng chơi diều, các bà mẹ tóc tung khỏi búi, cười khúc khích như còn độ tuổi đi học.
- c. Các bà mẹ làm như các con, cột mấy vòng dây vào tay để thả cho diều bay cao.

**5. Nội dung của đoạn 3 là gì?**

.....  
 .....

**6. Theo em, vì sao nhớ về ngày thả diều, tác giả nghĩ “Cõi thiên đàng cũng giống như thế thôi”?**

.....  
 .....  
 .....

**7. Từ in đậm nào dưới đây được dùng với nghĩa gốc?**

- a. Cánh diều **liệng** qua phải, qua trái.
- b. Màn đêm **buông** xuống.
- c. Giò giắc đã **trôi** đi đâu.

**8. Từ in đậm nào dưới đây được dùng với nghĩa chuyên?**

- a. Cánh diều **liệng** qua phải, qua trái.
- b. Cánh diều **uốn lượn** trên bầu trời.
- c. Giò giắc đã **trôi** đi đâu.

**9. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào cột Đúng – Sai (Đ – S). Nếu sai sửa lại cho đúng.**

Các từ in đậm trong từng cặp từ ngữ sau có mối quan hệ với nhau về nghĩa:

Cặp từ	Mối quan hệ về nghĩa	Đ - S	Sửa lại
a. <b>ngôi sao</b> – <b>sao thuốc</b>	là 2 từ đồng âm		.....
b. <b>cỏ non</b> – <b>non gan</b>	là 1 từ nhiều nghĩa		.....
c. <b>thong thả</b> – <b>khoan thai</b>	là 2 từ trái nghĩa		.....

**10. a) Gạch chân dưới những từ không thuộc nhóm từ chỉ các sự vật, hiện tượng thiên nhiên:**

- a.1. đất, nước, không khí, đồi, nhà máy, cây cối, bầu trời.
- a.2. mây, mưa, gió, bão, âm âm, chớp, nắng.

**b) Từ “cháu” trong mỗi câu sau chỉ ai (người nói hay người nghe)?**

b.1. Cháu là con của mẹ Lan Anh ạ.

**Cháu** chỉ.....

b.2. Cháu là con của mẹ Lan Anh, phải không?

**Cháu** chỉ.....

**ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I**

**Năm học 2018 - 2019**

**MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5**

**(KIỂM TRA VIẾT)**

Thời gian làm bài: 55 phút

**I. Chính tả: (2 điểm)**

Giáo viên đọc cho HS viết bài trong thời gian khoảng 15 phút.

**Bâng khuâng vào thu**

Chớm thu, lúa trở đồng thơm ngát cánh đồng. Nghe ngòn ngọt vị hạt thóc non căng tràn hương sữa. Năng sớm. Gió nhẹ. Hương đồng ruộng quyện vào không gian trong ngần của buổi sớm mai...

Chớm thu, khóm hoa trước thềm nhà chúm chím sắc hồng tươi trong nắng tháng tám hanh vàng. Chợt nhớ nôn nao lũ bạn nghịch ngợm, nhớ nôn nao tiếng bài giảng trầm ấm của cô giáo và nhớ nôn nao lớp học với bồn hoa cũng rùng rục sắc hồng đang vẫy chào các bạn học trò vui tới lớp...

(Theo Nguyễn Thị Duyên)

**II/ Tập làm văn (8 điểm) - 40 phút :**

Đề bài: Sau trận mưa rào, mọi vật đều sáng và tươi. Bầu trời như được gội rửa. Ánh sáng dát vàng lên hoa lá. Không khí đầy hương thơm, chim chóc lích chích, véo von. Tất cả đều như có sức sống mới.

Em đã từng được chứng kiến cảnh vật nơi em ở sau cơn mưa đẹp và đáng yêu như thế nào, hãy tả lại.