



**PHẦN 1.**

**TRUYỀN THỐNG ANH HÙNG - BẮT KHUẤT**  
**- TRUNG HẬU - ĐÁM ĐANG**

[Trích đoạn](#)

## 1. KHỎI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG - TRUYỀN THỐNG ANH HÙNG KHAI MỘ

### ❖ Thân thế, sự nghiệp Hai Bà Trưng

Hai Bà Trưng Trắc, Trưng Nhị là chị em sinh đôi, sinh ngày 01 tháng 8 năm 14 sau công nguyên trong một gia đình thuộc dòng dõi các Vua Hùng. Cha là Trung Định (Hùng Định), Lạc tướng đất Mê Linh, mẹ là Trần Thị Doan (Man Thiện).

Sau khi khôi phục giang san, Trung Vương phong cho mẹ là Tôn Mẫu Man hoàng hậu.

Khi Mã Viện sang đánh báo thù, Man Hoàng hậu bị truy kích ở Bắt Bạt, Thanh Xuyên. Bà đã nhảy xuống sông tự vẫn để giữ trọn khí tiết.

### ❖ Dấy binh khởi nghĩa

Thái thú Tô Đinh lập mưu hãm hại Thi Sách, chồng Trưng Trắc. Trước cảnh nước mắt, nhà tan, Trưng Trắc cùng em gái đứng lên kêu gọi nhân dân khởi nghĩa.

Mùa xuân năm 40, Hai Bà lập đàn thề trước khi nổi dậy:

*Một xin rửa sạch nước thù*

*Hai xin dựng lại nghiệp xưa họ Hùng*

## Nhiều tác giả

*Ba khởi oan ức lòng chỗi  
Bốn xin vén vèn sờ công lệnh này.*

Cuộc khởi nghĩa dấy lên như vũ bão, quy tụ được sự tham gia của nhân dân và tướng lính khắp 65 thành.

### ❖ Xung Vương

Sách *Đại Việt sử ký toàn thư* của tác giả Lê Văn Hưu có viết “Trung Trắc, Trung Nhị là đàn bà, hô một tiếng mà các quận Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phố, cùng 65 thành ở Linh Ngoại đều hưởng ứng, việc dựng nước xưng Vương dễ như trở bàn tay...”

Trước khí thế ngút trời của quân khởi nghĩa, Tô Định và binh lính bỏ thành trại, ẩn nấp chạy thoát thân về nước.

Giang san thu về một mồi, mùa hè năm 40, Trung Trắc được suy tôn làm vua, hiệu Trung Vương, đóng đô ở Mê Linh.

### ❖ Dụng nước

Sau khi lên ngôi, Trung Vương phong thưởng chức tước cho tướng sĩ có công lao, xá thuế cho nhân dân cả nước trong hai năm, lập “Chiêu Văn Quán” để đào tạo nhân tài. Giao cho tướng sĩ đem quân về địa phương, vừa luyện binh vừa sản xuất, trấn giữ nơi hiểm yếu. Bà Trung Nhị được phong làm Bình Khởi công chúa, đặc trách cầm thành ở Cư An, (nay là làng Phú Mỹ, xã Tự Lập), cách Mê Linh 3km.

❖ Trích đoạn **nh liệt**

Được tin Trung Trắc xưng Vương, tháng 4 năm 42, Hoàng đế Đông Hán phong Mã Viện làm Phục Ba tướng quân, đem hai vạn quân và hai nghìn thuyền xe sang xâm lược nước ta.

Sau nhiều trận giao tranh, Hai Bà phải rút về thành Hạ Lôi. Cuộc chiến giữ đất bảo vệ kinh thành Mê Linh diễn ra quyết liệt. Sau gần một năm anh dũng cầm cự, cuối cùng sức yếu, quân ta tan vỡ. Hai Bà vừa đánh vừa rút về Cẩm Khê (Yên Lạc, Vĩnh Phúc ngày nay), Mã Viện đem quân truy đuổi. Hai Bà lui về Hát Môn rồi gieo mình xuống dòng Hát Giang tuẫn tiết vào ngày 08 tháng 3 âm lịch. Nhân dân đã lập đền thờ Hai Bà tại xã Hát Môn, Phúc Thọ, Hà Nội.

❖ **Dền Hạ Lôi, Mê Linh**

Dền thờ Hai Bà Trưng ở thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội được xây dựng ngay sau khi Hai Bà mất, trên vùng đất thiêng đắc địa, ngay chính nơi Hai Bà sinh ra, lớn lên, phát cờ khởi nghĩa giành thắng lợi, xưng Vương và định đô.

Trải qua thời gian, đền thờ đã được tôn tạo sửa chữa nhiều lần và được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định công nhận là Di tích Quốc gia đặc biệt vào ngày 09/12/2013.

Hai Bà Trưng đã được nhiều triều đại phong kiến Việt Nam cấp sắc phong. Tại đền Hạ Lôi hiện còn lưu giữ 23 đạo sắc phong từ đời vua Lê Hiển Tông đến sắc phong triều Nguyễn của vua Khải Định bao gồm sắc phong tôn hiệu cho Hai Bà Trưng

## Nhiều tác giả



Ảnh Tượng thờ Bà Trưng Nhị, Bà Trưng Trắc tại Khu di tích lịch sử QGĐB  
Hai Bà Trưng, Mê Linh, Hà Nội.

và các sắc chỉ giao cho nhân dân làng Hạ Lôi cùng các vùng lân cận phải chăm sóc, giữ gìn đền thờ Hai Bà Trưng

Trích đoạn

### ❖ Lễ hội đền Mê Linh

Hàng năm, khu di tích đền thờ Hai Bà Trưng tại Mê Linh mở lễ hội chính từ ngày 04 đến 10 tháng Giêng âm lịch để kỷ niệm ngày Hai Bà té cờ khởi nghĩa. Trong lễ hội còn có các lễ tế dâng hương cầu phúc; thi các trò chơi dân gian như cờ tướng, vật, đu, chọi gà...

Ngoài ra còn có các ngày lễ vào ngày 08 tháng 3 âm lịch để tưởng nhớ ngày hóa của Hai Bà Trưng; ngày 01 tháng 8 âm lịch để kỷ niệm ngày sinh của Hai Bà Trưng; ngày 10 tháng 11 âm lịch là ngày giỗ ông Thi Sách.

❖ **Tục cúng bánh trôi ở đền Hát Môn**

Tương truyền, khi Hai Bà đánh trận trở về Hát Môn, được bà lão bán quán (quán nước Tiên cô từ trên trời phái xuống) dâng hai đĩa bánh trôi và hai quả muỗm để Hai Bà dùng rồi dón Hai Bà về trời. Để tưởng nhớ ngày này, nhân dân Hát Môn làm bánh trôi dâng cúng Hai Bà.

Việc làm bánh trái qua nhiều kiêng kỵ, công đoạn như chọn người làm bánh, chọn gạo, chuẩn bị đồ dùng, làm bánh, nấu nước mặt... Bánh cúng ở đền Hát Môn là loại bánh chay (không nhân), khác với bánh trôi nhân đường của dân làng làm cúng tổ tiên. Hai bát bánh được cụ chủ tế dâng lên hậu cung cúng Hai Bà bao giờ cũng nhiều hơn các ban thờ khác.

❖ **Các nữ tướng Hai Bà Trưng**

Theo thống kê chưa đầy đủ, tham gia khởi nghĩa Hai Bà Trưng có hơn 200 tướng lĩnh trong đó có 97 vị nữ tướng.

Đọc theo sông Hồng, sông Đáy trên địa bàn các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hà Nội, Hà Tây (cũ), Nam Định, Hà Nam, Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình... có hàng trăm đình đền được dựng lên từ ngàn xưa để thờ phụng, tưởng nhớ Hai Bà Trưng và các tướng lĩnh, đặc biệt là những nữ tướng của Hai Bà.

Công trạng của họ đã được tạc trên bia đá, ghi vào thẫn phả, thờ ở các di tích và được nhân dân ta đời đời truyền tụng.

## Nhiều tác giả

### ❖ Hồ Đề - Phó nguyên soái có tài thao lược



Hồ Đề là con gái Hồ Công An thuộc dòng dõi vua Hùng ở đất Mê Linh nổi tiếng võ nghệ cao cường. Sau khi cha mất, bà trở thành con nuôi của bà Chúa Động và sau này nối nghiệp cai quản 72 động ở vùng Thái Nguyên, Vĩnh Phúc. Khi Hai Bà Trưng dậy cờ khởi nghĩa, bà đã tập hợp gần 1.000 quân kéo đến Mê Linh tụ binh và được phong làm Phó Nguyên soái.

Bà nhận lệnh quét sạch giặc

Hán ở khu vực 72 động và được giao đóng quân cai quản vùng đó. Không chỉ huấn luyện binh sĩ, thành lập đội thám mã thiện chiến bà còn chăm lo việc sản xuất lương thực, làm đường, mở chợ để ổn định đời sống dân binh địa phương. Sau đó, bà được giao trấn thủ vùng biên ải phía Bắc.

Khi Mã Viện mang quân sang xâm lược, quân ta thất trận ở Lũng Bạc, Cẩm Khê, Hai Bà tuẫn tiết, Hồ Đề còn cầm quân chống giặc được hơn 100 ngày nữa.

❖ Lê Chân - Thánh Chân công chúa



Lê Chân quê ở làng An Biên (nay thuộc Đông Triều, Quảng Ninh). Do bà không chịu làm tỳ thiếp Tô Định nên cha mẹ bà bị Tô Định giết chết. Lê Chân sang An Dương (Hải Phòng ngày nay) khai khẩn đất hoang, lập xóm ấp, chiêu tập binh mã, sắm vũ khí, tích trữ lương thảo chờ thời cơ.

Khi Hai Bà Trưng khởi nghĩa, Lê Chân được phong làm tướng, chỉ huy cánh quân miền biển, tấn công vào tận sào huyệt của Tô Định ở Luy Lâu, Thuận Thành, Bắc Ninh. Giặc tan, Lê Chân được Trung Vương phong là Thánh Chân công chúa, ban chức Chuồng quân binh quyền coi giữ vùng duyên hải Đông Bắc. Bà đem quân về An Dương, lập ra trang An Biên, mở lớp đấu vật, đài thi võ để rèn luyện quân sĩ.

Sau khi Hai Bà Trưng thất trận, Lê Chân lui về xây dựng căn cứ Lạt Sơn (thuộc Hà Nam ngày nay), tiếp tục chiến đấu chống quân Mã Viện rồi gieo mình tự vẫn.

Bà được nhân dân lập đền thờ ở nhiều nơi như Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Hà Nam.

### Nhiều tác giả

❖ *Thánh Thiên - Nguyễn soái, Bình Tây đại tướng quân*



Thánh Thiên quê ở Kinh Môn, Hải Dương, vốn là con nhà tướng, giỏi võ nghệ. Cầm thù giặc Hán tàn bạo, bà phát cờ khởi nghĩa ở Kinh Môn, kéo quân phối hợp với cậu ruột xây dựng căn cứ lớn ở Ngọc Lâm, Bắc Giang, lập nhiều chiến công rồi về tự nghĩa ở Mê Linh. Bà được Hai Bà Trưng phong là Nguyễn soái, Bình Tây đại tướng quân, linh chiêu tiên phong dẫn quân tiến đánh Châu Thành.

Khởi nghĩa thắng lợi, bà được phong Đại tướng quân đóng quân ở vùng Hợp Phố án ngữ phía Bắc.

Năm 43, sau khi Hai Bà Trưng tự vẫn, Thánh Thiên dẫn quân về sông Nhật Đức (tức sông Thương) chống giặc và hy sinh.

Ghi nhớ công lao của bà, nhân dân trong vùng đã lập đền thờ bà ở Ngọc Lâm, Yên Dũng, Bắc Giang.

❖ *Vinh Hoa - Nội thị tướng quân*



Vinh Hoa sinh ra ở đất Mao Diền (nay thuộc Cẩm Giàng, Hải Dương). Từ nhỏ đã giỏi võ nghệ, cưỡi ngựa bắn cung, có chí lớn.

Năm 18 tuổi bồ mẹ qua đời, bà để lại tài sản cho người cậu rồi một mình một ngựa ra đi. Thấy vùng đất Tiên Nha (thuộc Yên Lạc, Vĩnh Phúc ngày nay) địa thế đẹp thì dừng lại chiêu mộ quân lính, rèn đúc khí giới, tích trữ lương thực để đợi thời cơ.

Khi Hai Bà Trưng khởi nghĩa, Vinh Hoa đem theo hơn một ngàn sĩ tốt hướng ứng. Bà được phong là Nội thị tướng quân, được theo Hai Bà ở đạo trung quân dự bàn mọi việc.

Dẹp tan quân giặc, đất nước thanh bình, Vinh Hoa được phong công chúa, ban trang Tiên Nha làm thực ấp, cho xây dựng đồn trại bên sông.

Trong trận quyết chiến với quân của Mã Viện, bà đã xông vào trại giặc rồi tử tiết theo Hai Bà. Bà được vua Lê Thái Tổ phong là “Đức hạnh đoan trinh tiết phu nhân”.

### Nhiều tác giả

#### ❖ Vũ Thị Thục - Bát Nàn đại tướng quân

Vũ Thị Thục là con gái một hào trưởng ở Phượng Lâu, Vĩnh Phúc nổi tiếng tài sắc. Bà kết hôn với Lạc hầu Phạm Danh Hương rồi cùng chồng ngầm lo việc cứu nước giúp dân.

Năm 39, khi quân Tô Định vây dinh trại, chồng bị giết, bà phải chạy về Tiên La, Thái Bình và vào chùa ẩn thân. Quyết chí báo thù, bà chiêu tập hào kiệt, chỉ trong một thời gian, ấp Tiên La trở thành căn cứ lớn, có ngàn dân binh tinh nhuệ.

Khi Hai Bà Trưng dấy binh, bà về Mê Linh tụ nghĩa. Quân tiên phong của bà hạ thành Luy Lâu và nhiều thành khác. Khởi nghĩa thắng lợi, bà được phong là Bát Nàn tướng quân Trinh Thực công chúa (*Tướng quân phá nạn cho dân*).

Khi quân Mã Viện tấn công, bị thương nặng, bà phá vòng vây chạy đến một gốc cây rồi hóa. Người dân Tiên La, Phượng Lâu lập đền thờ bà và tổ chức lễ hội từ ngày 15 đến 17 tháng ba âm lịch.



#### ❖ Á Lã nàng Đê

Á Lã nàng Đê người xã Nghĩa Lộ, Cổ Châu, Thanh Oai (Hà Nội ngày nay). Bà nổi tiếng xinh đẹp, có tài văn võ. Vì

## Hoa đất Việt

mang mối thù cha bị Thái thú Tô Định giết hại nên khi được tin Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa chống quân Tô Định bà đã chiêu tập binh mã, kén người tài giỏi, gia nhập nghĩa quân của Hai Bà. Bà được phong là Â Lã công chúa. Sau khi thắng trận, Hai Bà Trưng đã ban thưởng đất xã Nghia Lộ cho bà làm thực ấp. Khi nhà Hán cử Mã Viện sang báo thù, thế cùng lực kiệt bà đã hy sinh trong vòng vây kẻ địch.



### ❖ Thiện Nhân, Thiện Khánh

Thiện Nhân, Thiện Khánh là hai chị em sinh đôi có tiếng xinh đẹp, thông minh, học rộng, tài cao. 17 tuổi, mẹ qua đời, hai chị em xin gia nhập nghĩa quân Hai Bà Trưng và được phong làm Tả hữu nhập nội công chúa, giao trọng trách trấn ái miền Hải Đông, nay là đất Hải Dương.

Thắng trận trở về, hai bà được phong là Nhập nội công chúa. Khi Mã Viện đem quân xâm chiếm nước ta, Thiện Nhân, Thiện Khánh lại một lần nữa sát cánh bên Hai Bà Trưng quyết sống mái với



### Nhiều tác giả

quân thù. Nhưng vì thế giặc quá mạnh, Thiện Nhân, Thiện Khánh phải rút về Huề Trì Trang (nay thuộc xã An Phụ, Kinh Môn, Hải Dương) và hóa tại đây. Hiện nay ở Huề Trì có đình thờ hai nữ tướng.

#### ❖ Nàng Quốc - Trung dũng đại tướng quân

Nàng Quốc quê ở trang Hạ Tốn (nay thuộc xã Kiêu Ky, Gia Lâm, Hà Nội) có biệt tài bơi lội. Cẩm thù giặc Hán tàn bạo, nàng Quốc chiêu mộ quân lính, tập luyện võ nghệ, lập đội thủy binh tinh nhuệ, được suy tôn là "Giao long nữ".

Khi Hai Bà Trưng truyền hịch cứu nước, nàng Quốc dẫn nghĩa quân thủy, bộ quét sạch các đồn trại của quân giặc trên dọc sông Hồng rồi tiến về Mê Linh yết kiến Hai Bà.

Khởi nghĩa thắng lợi, nàng Quốc được phong làm Trung dũng đại tướng quân, lĩnh ân Đô đốc, chưởng quản thủy quân trấn bắc Nam Hải. Khi giặc Hán quay lại xâm lược, nàng Quốc cầm quân đánh giặc ở Lăng Bạc, Cẩm Khê và sau đó anh dũng hy sinh.

Đình Hoàng Xá, xã Kiêu Ky còn đôi câu đối ca ngợi chí khí nàng Quốc, tạm dịch là:

*Dẹp giặc Tô cứu dân, quyết lấy quân thao thay kiếm kích*

*Phò vua Trung dụng nước, tài đem khăn yếm giữ non sông.*



❖ Mai Thị Hồng - Thúy sứ tá tướng

Mai Thị Hồng sinh ở Thám Thanh (nay thuộc Hợp Hưng, Vụ Bản, Nam Định) trong một gia đình nông dân cẩn cù, chuyên làm việc thiện, tính tình khắng khái, hay bênh vực phụ nữ nên rất được lòng dân chúng.

Tô Định thấy Mai Thị Hồng xinh đẹp nên sát hại chồng bà và ép bà làm vợ. Bà liền theo Hai Bà Trưng và được phong Thúy sứ tá tướng.

Thắng Tô Định, bà được phong Phó tướng chỉ huy thủy quân trấn giữ vùng Sơn Nam. Bà xây dựng hành cung Thám Thanh và Phường Nứa ở hai quê nội ngoại, khuyễn khích dân châm chí nông trang, lo cứu giúp người nghèo khổ.

Khi Mã Viện sang báo thù, bà kéo binh về cùng Hai Bà Trưng chống giặc. Song thế giặc mạnh, bà phải lui về Đông Cao và gieo mình xuống sông. Xác bà trôi về quê, được dân Phường Nứa chôn cất và lập đền thờ. Ở Thám Thanh cũng có đền thờ bà và tiên tổ họ Mai.



## 2. BÀ TRIỆU (TRIỆU THỊ TRINH) (225-248) - KHÍ PHÁCH HIÊN NGANG

Bà quê ở quận Cửu Chân nay thuộc huyện Yên Định, Thanh Hóa; giỏi võ nghệ, có chí khí hơn người. Năm 19 tuổi, dáp lời người hỏi bà về việc chồng con, bà đã trả lời "Tôi muốn cưới con gió mạnh, dập bằng sóng dữ, chém cá Kình ở biển Đông, đánh đuổi quân Ngô, giành lại giang sơn, cõi ách nô lệ, chứ tôi không chịu khom lưng là tì thiếp người ta".



Năm 248, bà cùng anh trai là Triệu Quốc Đạt vào núi chiêu mộ nghĩa quân đánh lại quân Ngô tàn ác. Khi ra trận bà mặc giáp vàng, đi guốc ngà, cài trâm vàng, cưỡi voi làm quân thù khiếp sợ. Tương truyền, quân Ngô khiếp uy dũng của Bà Triệu nên có câu: Hoành qua đương hổ dị, Đồi diện Bà vương nan (*Múa giáo đánh cợp đẽ, Đồi mặt Vua Bà thì thực khố*)

## MỤC LỤC

* Lời nói đầu	5
---------------	---

### PHẦN 1.

#### TRUYỀN THỐNG ANH HÙNG - BẤT KHUẤT - TRUNG HẬU - ĐÀM ĐANG

1. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng - Truyền thống anh hùng khai mở	9
2. Bà Triệu (Triệu Thị Trinh) (225-248) - Khí phách hiên ngang	22
3. Dương Văn Nga (952-1000) - Tâm nhín binh thiền hạ	24
4. Nguyễn phi Ý Lan (1044-1117) - Tài trí quốc, an dân	26
5. Bà hàng nước bến đò Rừng - Người góp phần làm nên chiến thắng Bạch Đằng năm 1288	28
6. Lương Thị Minh Nguyệt (thế kỷ XV) - Nữ "tình báo" đầu tiên trong chính sử Việt Nam	29
7. Bùi Thị Hỷ (1420-1499) - Nữ nghệ nhân gốm sứ mỹ nghệ thời Lê Mạc	31
8. Nguyễn Thị Duệ (thế kỷ XVI) - Nữ tiến sĩ đầu tiên của Việt Nam	32
9. Đô đốc Bùi Thị Xuân (thế kỷ XVIII) - Nữ tướng triều Tây Sơn	34
10. Đoàn Thị Điểm <b>Mục lục</b> - Nữ sĩ tài hoa	36
11. Ngọc Hân công chúa (1770-1799) - Nàng công chúa tài hoa đất Thăng Long	38
12. Bà Chúa thơ Nôm Hồ Xuân Hương (1772-1822)	40
13. Bà Huyện Thanh Quan (1805-1848) - Người vẽ tranh bằng thơ	41

**PHẦN 2.  
PHÁT HUY TRUYỀN THÔNG VỀ VẠNG  
CỦA DÂN TỘC**

1. Nguyễn Thị Thứ (1904-2010) - Huyền thoại Mẹ Việt Nam Anh hùng	45
2. Bà Nguyễn Thị Suốt (Mẹ Suốt) (1906-1968) - Người lái đò tuổi 60 trên sông Nhật Lệ	47
3. Nguyễn Thị Thập (1908-1996) - Người phụ nữ đầu tiên được tặng thưởng Huân chương Sao Vàng	49
4. Lê Thị Xuyến (1909-1996) - Một trong 10 nữ đại biểu Quốc hội đầu tiên	51
5. Nguyễn Thị Minh Khai (1910-1941) - Nữ chiến sĩ cộng sản kiên trung	52
6. Đinh Thị Văn (1916) - Nữ anh hùng huyền thoại đầu tiên của ngành tình báo quốc phòng Việt Nam	54
7. Thái Thị Liên (1918) - Một trong những nữ nghệ sĩ dương cầm Việt Nam đầu tiên	56
8. Mô Thị Kịt (1919) - Người giữ hồn Then cho núi rừng Đông Bắc	58
9. Nguyễn Thị Định (1920-1992) - Nữ tướng duy nhất của Việt Nam ở thế kỷ XX	60
10. Hoàng Ngân (1921-1949) - Từ tên riêng thành tên phong trào du kích	61
11. Hà Thị Quê (1921-2012) - Bà tướng Việt Minh	63
12. Ngô Bá Thành (1931-2004) - Thủ lĩnh của phong trào Phụ nữ Việt Nam đời quyền sống	64
13. 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc - Tuổi xuân huyền thoại	66
14. Đại đội Nữ lái xe Trường Sơn - Tiếp bước truyền thống anh hùng	68

### Nhiều tác giả

15. Đại đội nữ pháo binh Ngư Thủy ở Quảng Bình - Chiến đấu nơi “đầu cầu giới tuyến”	70
16. Nguyễn Thị Bình (1927) - Nữ bộ trưởng ngoại giao đầu tiên	72
17. Mạc Thị Bưởi (1927-1951) - Người nữ du kích kiên trung	74
18. Nguyễn Thị Chiên (1930) - Nữ du kích tay không bắt giặc	75
19. Nguyễn Thị Út (Út Tịch) (1931-1968) - Lê sống giản dị: Đánh giặc đến “Còn cái lai quần cũng đánh”	76
20. Võ Thị Sáu (1933-1952) - Tiếng hát mãi ngân vang	77
21. Hoàng Xuân Sinh (1933) - Nữ Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Toán học đầu tiên của Việt Nam	79
22. Bùi Thị Tý (1936) - Nhà giáo ưu tú, nhận giải thưởng Kovalevskala đầu tiên	81
23. Nguyễn Thị Hạnh (1937) - Nữ chiến sĩ có chiến công xuất sắc	83
24. Hồ Thị Đơn (1940) - Nữ anh hùng “thà chết chứ không để địch bắt”	85
25. Nguyễn Thị Trà Giang (1942) - Nữ diễn viên điện ảnh thế hệ đầu	87
26. Nguyễn Thị Ngọc Tú (1942) - Nữ nhà văn tài năng	89
27. Bác sĩ Đặng Thùy Trâm (1942-1970) - Sống mãi cùng cuốn Nhật ký “có lửa”	91
28. Kan Lịch (1943) - Nữ anh hùng dân tộc Pa-cô	93
29. Võ Thị Tháng (1945-2014) - Bức ảnh nổi tiếng “Nụ cười chiến thắng”	94
30. Trương Mỹ Hoa (1945) - Câu chuyện về một nữ tù Côn Đảo	96
31. Phong Thị Ngọc Giàu (Ngọc Giàu) (1945) - Nữ nghệ sĩ có giọng hát trời phú	98

## Hoa đất Việt

32. Tôn Nữ Thị Ninh (1947) - Nhà ngoại giao, cầu nối của tình hữu nghị hợp tác	100
33. La Thị Tâm (1949) - 200 ngày liên tục đếm bom rơi	102
34. Lê Thị Hồng Gấm (1951-1970) - Người chiến sĩ kiên cường	103
35. Mai Kiều Liên (1953) - Một trong những Nữ doanh nhân quyền lực nhất châu Á	105
36. Trần Thị Tâm (1955) - Nghệ nhân truyền dạy hát chầu văn	107
37. Lê Thu Hà (1957) - Nữ trung tướng đầu tiên của quân đội ta	109
38. Phạm Thị Huệ (1980) - Kiên cường vượt qua định kiến, thành lập nhóm Hoa Phượng Đỏ	111
39. Tiến sĩ Trần Hà Liên Phương (1981) - "Nhà khoa học trẻ tài năng thế giới"	113
40. Nguyễn Thị Ánh Viên (1996) - Siêu kình ngư của thể thao Việt Nam	114

## PHẦN 3. TÂM GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TỪ CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC

<b>Phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc"</b>	117
1. Đào Thị Thu Huyền - Lao động sáng tạo "Vì môi trường xanh - sạch - đẹp"	118
2. Phạm Mỹ Thanh - Chi hội trưởng phụ nữ năng động, sáng tạo	119
3. Lý Thị Tươi - Người phụ nữ dân tộc Hoa vượt khó làm giàu	120
4. Bùi Thị Quyên - Nữ bác sĩ của bản làng	121

### Nhiều tác giả

5. Hồ Thị Páy - Người phụ nữ Rực quyết tâm thoát nghèo	122
6. Trịnh Thị Luyện - Cây sáng kiến của Công ty TNHH Toyoda Gosei Hải Phòng	123
7. Hội Phụ nữ Trại giam Phú Sơn 4 - Điểm sáng trong công tác giáo dục cảm hóa phạm nhân nữ	124
8. Nguyễn Thị Hương Liên: Gánh trọn hai vai việc nước, việc nhà	126
<b>Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"</b>	<b>128</b>
1. Cửng Thị Ươm - Người phụ nữ Pu Péo với mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp"	129
2. Nguyễn Thị Voòng - Người mẹ chấp cánh cho con vươn tới thành công	130
3. Hồ Thị Dưm - Người phụ nữ Văn Kiều chèo lái con thuyền gia đình vượt mọi sóng gió	131
4. Chị Bùi Thị Diên và mô hình điểm "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"	132
5. Hà Thị Vân - Người phụ nữ Mường vượt khó "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"	133
6. Nguyễn Thị Kim Đồng - Hiến nửa đất vườn để làm đường, góp sức làm đẹp quê hương	134
7. Đặng Thị Hằng - Gương sáng xây dựng gia đình hạnh phúc	135
8. Lò Thị Viên - Giữ gìn nét văn hóa	137
<b>Rèn luyện phẩm chất người phụ nữ mới: "Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang"</b>	<b>139</b>
1. Cô giáo Bùi Thị Nhung - Vượt sóng mảng chữ ra Trường Sa	140

## Hoa dâng Việt

2. Nguyễn Thị Đan - Người mẹ của trẻ em xóm chài phường Ngọc Sơn, Kiến An, Hải Phòng	141
3. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Vượt lên số phận bằng đôi tay	142
4. Nhóm "Tự lực" - Điểm tựa niềm tin của phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn	143
5. Thạc sĩ Nguyễn Thị Trúc Vân - Người truyền lửa đam mê khoa học cho học sinh	144
6. Nguyễn Thị Kim Hòa - Bước qua số phận bằng nụ cười	145
7. Đàm Thị Bích Vân - Người phụ nữ Giỏi việc nước, đảm việc nhà	148
8. Thái Thị Thẩm - Nâng cao tư duy sản xuất cho hội viên, phụ nữ	150
<b>Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh</b>	<b>152</b>
1. Phạm Thị Thanh Tâm - Giới làm kinh tế, giải công tác Hội	153
2. Nguyễn Thị Thanh Tâm - Người cán bộ Hội làm theo gương Bác	154
3. Vàng Thị Mỹ - Người phụ nữ H'Mông làm giàu từ nghề may	155
4. Bùi Thị Cẩm Vân - Tấm gương Chi hội trưởng làm theo lời Bác	156
5. Ni Sư Thích Nữ Huệ An - Một trái tim nhân hậu	157
6. Nguyễn Thị Quyên - Cô công nhân "10 tấn"	158
7. Phạm Thị Minh Trang - Sử dụng quyền lực mềm một cách tự tin	161
8. Lê Thị Hoài Anh - Người cán bộ y tế vừa hồng vừa chuyên	163

## PHẦN 4. **TÂM GƯƠNG ĐIỂN HÌNH PHỤ NỮ SÁNG TẠO**

<b>Lĩnh vực kinh tế</b>	<b>167</b>
1. PGS.TS. Nguyễn Thị Chính - Xây dựng mô hình sản xuất nấm ăn, nấm dược liệu	167
	197

**Nhiều tác giả**

2. PGS.TS. Đoàn Thị Thu Loan - Composite từ trầu và nhựa polyolefin - Vật liệu của tương lai	168
3. TS. Lê Thị Hoa Sen - Tạo sinh kế bền vững cho phụ nữ yếu thế vùng biển Quảng Trị	169
4. Nguyễn Thị Lương - Mang cỏ tế Việt Nam đến châu Âu	170
5. Đỗ Thu Trang, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Vũ Thu Trang - Giải pháp có ích cho Chương trình xây dựng Nông thôn mới	171
6. Hoàng Thị Hương - Diệt trừ được sâu bệnh - An toàn cho người sử dụng	172
<b>Lĩnh vực giáo dục</b>	<b>173</b>
1. Lê Thị Xuân Nghi - Người tạo cảm hứng cho những tiết học Văn	173
2. Lê Minh Trâm - Cẩm nang của sinh viên trường Cao đẳng Giao thông vận tải III	174
3. Lê Thị Thu Hoài - Bảo vệ môi trường - Thông điệp rút ra từ một tiết học	175
4. Hoàng Thị Hoài Thanh, Mai Hương - Tự hào biển đảo Việt Nam qua bài học ngoại khóa bổ ích	176
5. Vũ Thị Thắm - Nét sáng tạo với Bộ thí nghiệm quang học	177
6. Nguyễn Thị Thu Hiền - Bài giảng E-Learning - Phương pháp giáo dục hiện đại và hiệu quả	178
7. Phạm Thị Lệ Thu - Phát triển khả năng vận động cho trẻ bằng đồ chơi làm từ vật liệu phế thải	179
8. Nguyễn Phan Phương Đài - "Xem ai nhanh hơn" giúp trẻ nhanh hơn	180
9. Nguyễn Diệu Hiền - Ngôi nhà kỳ diệu cho trẻ mầm non	181



## Hoa đất Việt

10. Ngô Thị Thu Trang - Tương lai cho sinh viên ngành thiết kế công nghiệp Việt Nam	182
<b>Lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật</b>	<b>183</b>
1. Đỗ Thị Kim Linh - Phim ngắn truyền thông về bình đẳng giới Ngày mới của Phương	183
2. Tổ nữ công trường THCS Đức Lập, tỉnh Long An - Hạt gạo lên tranh	185
3. Đoàn Thị Nga - Người thổi hồn quê cho tà áo dài Việt	187
4. Nguyễn Thị Thanh Trà - Nét tinh tế của món quà xứ Huế	188
5. Nguyễn Ngọc Nga, Đinh Thị Thanh Huyền - Những tấm lòng đam mê thiện nguyện	189
6. Phạm Thị Ái Thủy - Người kể câu chuyện đất nước qua các tác phẩm hoa	190



