



GIÁO ÁN

Làm quen văn học

Đề tài : Thơ “Chú hải quân”

Lớp: Mẫu giáo lớn 5 – 6 tuổi



Mục đích, yêu cầu

1. Kiến thức

- Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả: Bài thơ “Chú hải quân” của tác giả Đào Văn Đài
- Trẻ hiểu nội dung bài thơ

2. Kỹ năng

- Trẻ thuộc bài thơ và đọc thơ diễn cảm, thể hiện được cảm xúc của mình qua giọng điệu, nhịp điệu, cử chỉ, nét mặt, điệu bộ khi đọc
- Trẻ trả lời câu hỏi rõ ràng, đủ ý, đủ câu
- Phát triển tư duy, ngôn ngữ, ghi nhớ và khả năng tập trung ở trẻ

3. Thái độ

- Trẻ tích cực tham gia hoạt động
- Giáo dục trẻ luôn biết yêu thương, quý trọng các chú hải quân

Hoạt động 1



**CHÚNG TÔI LÀ
CHIẾN SĨ**

20:03



Phần giới thiệu về 3 đội thi

Đội cánh sóng

Đội đảo xa

Đội gió biển



Chương trình gồm 3 phần thi

Nhìn tinh đoán giỏi

Chiến sĩ trở tài

Thử sức chiến sĩ





Phần thi thứ nhất

“Nhìn tinh đoán giỏi”





Trò chơi

Ô CỬA BÍ MẬT











TRẦN MINH CẢNH





CÂU HỎI

CÁC ĐỘI HÃY ĐẶT TÊN CHO BÀI THƠ?





Bài thơ :CHÚ HẢI QUÂN



Rube Kids









Rube Kids





Phần thi thứ hai



“Chiến sĩ trở tài”





CÂU HỎI



TÁC GIẢ BÀI THƠ NÀY LÀ AI?





ĐÁP ÁN



Tác giả: Vân Đài



- Trong bài thơ nhắc đến ai?



- Chú hải quân làm nhiệm vụ gì? Ở đâu?



GIẢI THÍCH TỪ KHÓ:

- Từ “ Xa vời” Nghĩa là: Quá xa xôi khó có thể tới)
- + Từ “ Trứng sáo” nghĩa là màu xanh nhạt, trông tựa như màu vỏ trứng chim sáo.
- + Từ “ Vùi thây” nghĩa là vùi xuống biển chúng ta sẽ không nhìn thấy được.

- Chú canh gác như thế nào?



- Bạn nhỏ ước mơ điều gì?



=> Giáo dục trẻ luôn yêu thương, kính trọng, lễ phép với chú hải quân.





Phần thi thứ ba



“Thử sức chiến sĩ”



Chú Hải Quân

Đứng canh ngày canh đêm
Ngoài xa vời hải đảo
Kìa bóng chú hải quân
Dưới trời xanh trướng sáo.

Mặc nắng mưa gió bão
Cây súng chú chắc tay
Quân thù mà ló mặt
Biển lớn sẽ vùi thây.

Em mong ngày khôn lớn
Sẽ vượt sóng ra khơi
Cũng cầm chắc cây súng
Giữ lấy biển lấy trời.

Tác giả: Vân Đài.



GIAO LƯU CHIẾN SĨ

Chủ

Hải quân