

**GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 10 NĂM HỌC 2024 - 2025**

Chủ đề: **Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời.**

Tên sách: **“Tôi đi học”**.

Mục đích: “Tôi đi học” không chỉ là một tác phẩm văn học có giá trị mà còn là một cuốn sách có ý nghĩa rất lớn lao về tinh thần, ý chí, nghị lực.

Hình thức giới thiệu:

- Giới thiệu trước sân trường giờ chào cờ.
- Đăng công thông tin trường.



<b>Tác giả</b>	<b>Nguyễn Ngọc Ký</b>
<b>NXB</b>	<b>Trẻ</b>
<b>Năm XB</b>	<b>2014</b>
<b>Trọng lượng</b>	<b>300.0 gr</b>
<b>Kích thước</b>	<b>14,5x20,5cm</b>
<b>Số trang</b>	<b>173</b>
<b>Hình thức</b>	<b>Bìa mềm</b>

Như chúng ta đã biết, với một đứa trẻ bình thường để có thể đọc thông viết thạo cũng phải mất vài năm. Bạn có tưởng tượng được một người khuyết tật phải tập viết chữ bằng chân thì sẽ khó khăn đến mức nào? Vậy mà có người 12 năm đèn sách, 4 năm học đại học chỉ bằng đôi bàn chân ấy, ông không chỉ viết sách và trở thành một người thầy giáo ưu tú mà còn là một tấm gương cho biết bao thế hệ. Đó là thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký.

Cuốn sách **“Tôi đi học”** là cuốn tự truyện của Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Ngọc Ký với khổ 14,5x20,5cm, dày 173 trang do Nhà xuất bản Trẻ tái bản.

Ngay từ trang mở đầu, cuốn sách **“Tôi đi học”** đã dẫn lời cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng viết về nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký: *“Nguyễn Ngọc Ký là tấm gương vượt khó tuyệt vời. Quý lắm. Đoàn cần nhân rộng để các em học tập. Tuổi thơ Việt Nam bây giờ hơn lúc nào hết cần biết ước mơ, biết phấn đấu, đặc biệt vượt qua chính mình như Nguyễn Ngọc Ký để thành đạt. Có như vậy đất nước ta mới sớm vươn lên sánh vai cùng các cường quốc năm châu như lời Bác mong muốn”*.

Từ lúc sinh ra, cậu đã không gặp may mắn. Sau cơn sốt bại liệt, đôi tay của cậu bé Ký bỗng trở nên “nặng trĩu” và “rất khó bảo”. Muốn lấy cái gì ở trên cao, cậu hoàn toàn không đủ sức để giơ lên. Hơn thế, cậu cũng không thể làm những công việc dù là nhẹ nhàng nhất như: cầm quả cam, hay chơi bắn bi, đánh đáo cùng bạn bè.

Đặc biệt, hàng ngày khi nhìn bạn bè cùng trang lứa đi học, cậu nhất quyết đòi bố mẹ cho đến lớp. Lúc đầu, cậu như đánh vật với từng con chữ, cậu tập viết chữ bằng miệng, nhưng không được. Cuộc sống của cậu tưởng chừng là bế tắc. Thế nhưng, cậu đã không nản

và tập viết bằng đôi bàn chân của mình với nhiều khó khăn và nước mắt. Những ngón chân tóe máu, sưng vù và không chịu nghe theo ý chí của cậu: *“Nhiều lúc tôi đã lấy hết sức quắp thật chặt bút chì, cố nắn nót từng nét một, thì cũng nhiều lúc tôi bị chuột rút đến co quắp cả ngón chân”* (Trích chương IV - Những ngày tập viết).

Thế rồi, ngày qua ngày, vượt qua những ngày tháng khổ luyện, cậu cứ chăm chỉ nhích dần từng chút một và cậu đã thành công. Nguyễn Ngọc Ký không chỉ viết được chữ mà còn làm thủ công, cắt khâu hiệu, tập bơi... bằng chân. Đáng nể hơn, trong suốt những năm học phổ thông, năm nào cậu cũng là học sinh giỏi. Năm học 1962-1963, cậu đoạt giải năm trong kỳ thi học sinh giỏi toán toàn miền Bắc, được Bộ trưởng Bộ Giáo dục gửi giấy khen. Rồi Nguyễn Ngọc Ký vào đại học và trở thành thầy giáo.

Những năm tháng trên giảng đường, chàng sinh viên này đã dũng cảm vượt qua bao khó khăn, vượt qua bao thiếu thốn, vượt qua bệnh tật. Để có thể giảng bài với đôi tay tật nguyên, thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký đã cải tiến, sáng tạo ra nhiều phương pháp, cách thức dạy học mới phù hợp với từng lứa tuổi các em. Đó là việc thầy tự thiết kế các mô hình, dàn bài trên bìa một tờ giấy cứng, bên ngoài có một tờ giấy trắng che lại. Giảng đến đâu, thầy dùng chân kéo tờ giấy che ở bên ngoài xuống, thế là những con chữ xuất hiện. Cùng với đó là giọng giảng sinh động, truyền cảm, thầy đã truyền “lòng say mê” cho biết bao học sinh. Không những thế, trong bất cứ bài học nào, thầy cũng nghĩ ra những câu đố bằng thơ rất độc đáo.

Cứ thế, người thầy tật nguyên nhưng sáng ngời ý chí và nghị lực ấy đã truyền “lửa” cho biết bao thế hệ học sinh. Tâm sự về nghề nghiệp, thầy nói: *“Nhờ nghề giáo mà tôi thực hiện được những ước mơ, hoài bão của mình, tham gia đóng góp được nhiều cho xã hội!”*. Sau 35 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người, thầy Nguyễn Ngọc Ký vinh dự được nhận danh hiệu Nhà giáo Ưu tú, đồng thời là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Thầy Nguyễn Ngọc Ký quả là một tấm gương sáng ngời về nghị lực vượt lên số phận. Thầy đã chứng minh cho mọi người thấy: ***Một người tật nguyên như thầy vẫn có thể trở thành người có ích cho xã hội.*** Tên tuổi thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký đã được mọi người biết đến với lòng trân trọng, ngưỡng mộ và cảm phục.

Cuốn sách ***“Tôi đi học”*** không quá cầu kì, chải chuốt trong từng câu chữ nhưng lại hấp dẫn chính trong những ngôn từ mộc mạc, giản dị trên những câu chuyện, trải nghiệm thật của người cầm bút đã tạo nên một cảm giác gần gũi và hấp dẫn người đọc, đặc biệt là các bạn đang trong lứa tuổi đến trường. Qua cuốn sách của mình, nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký gửi gắm với bạn đọc trẻ hôm nay một thông điệp: ***“Hãy đừng để cho một phút nào của tuổi trẻ trôi đi hoài phí. Không có gì ngày mai không đạt được nếu hôm nay ta biết học hết mình”***.

Cuốn sách: ***“Tôi đi học”*** hiện đang có tại Phòng Thư viện của trường THCS Cự Khối, kính mời các thầy cô giáo và các bạn học sinh đến đọc.

Cự Khối, ngày 25 tháng 9 năm 2024

**Nhân viên thư viện**

**Trần Thị Khánh Linh**

