

CUỐN SÁCH “trường học của bác”



Thầy cô cùng các em học sinh thân mến!

Chúng ta đang sống trong không khí hào hùng của những ngày tháng 5 lịch sử. Tháng 5 gợi cho chúng ta nhớ về Bác Hồ - vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, là danh nhân văn hóa thế giới. Bác là người thầy thiên tài, người khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bác là người ông, người cha vô vàn kính yêu của mọi người. Bác đã đi xa nhưng Người vẫn sống mãi trong công cuộc xây dựng và phát triển nền giáo dục nước nhà.

Bằng tấm gương tự học và học tập suốt đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại nhiều bài học và những kinh nghiệm quý báu cho các thế hệ noi theo nhất là đối với thế hệ trẻ. Theo tư tưởng của Người việc học phải thường xuyên và lấy việc tự học làm cốt. Việc học tập chính là các hoạt động tiếp thu tri thức của mỗi cá nhân, là tiền đề quan trọng dẫn tới sự phát triển ở mỗi con người. Quá trình học tập bao gồm học tại trường, lớp, học ở sách vở ở những giai đoạn nhất định của cuộc đời và tự học là việc không ngừng nghỉ suốt cả cuộc đời mỗi người.

Các em yêu quý! Cụm từ “Học tập suốt đời” nghe thật quen thuộc nhưng học tập suốt đời là gì? Vì sao phải học tập suốt đời?

Chúng ta hãy cùng nhau lật dở những trang sách, đọc câu chuyện về tấm gương sáng ngời tinh thần tự học – Bác Hồ kính yêu của chúng ta - để hiểu thêm về vấn đề này.



Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời

Quả là như vậy. Bác Hồ là tấm gương mẫu mực về tinh thần tự học, Bác lấy tự học làm cốt, làm phương thức chủ yếu để nâng cao trình độ mọi mặt của bản thân. Có lần nhân câu chuyện kể với các bạn trẻ trong khu Phủ Chủ tịch, Bác nói: "Các cô, các chú bây giờ đi học có trường, có lớp, có thầy cô bạn bè, sách vở, giấy bút, có giờ giấc. Tối đến có đèn điện, thế mà học một năm không lên được một lớp là không đúng. Ngày xưa, lúc Bác đang tuổi các cô, các chú thì tất cả bàn ghế, thầy, bạn, sách và giấy bút chỉ có trong bàn tay này thôi".

Khi trở thành người đứng đầu nhà nước Bác lại chia sẻ những kinh nghiệm của mình cho các cán bộ:

"Học thêm được một thứ tiếng nước ngoài coi như có thêm một cái chìa khoá để mở thêm một kho tàng tri thức. Việc học là việc suốt đời".



**"Học thêm được một thứ tiếng nước ngoài
coi như có thêm một cái chìa khoá để mở thêm một kho tàng tri thức.
Việc học là việc suốt đời."**

"Người cách mạng phải học suốt đời, học lý luận, học quần chúng, học thực tế. Người không học thì như đi ban đêm không có đèn, không có gậy, dễ vấp té".

Người đã để lại tấm gương cao đẹp về tinh thần tự học và học tập suốt đời để chúng ta noi theo.

Những câu chuyện thú vị về phương pháp tự học hay lời dạy bảo của Bác dành cho mọi tầng lớp, lứa tuổi người dân Việt Nam được Phan Tuyết biên soạn lại trong cuốn sách nhỏ khổ 19cm – Trường học của Bác Hồ - và nhà xuất bản Dân Trí ấn hành năm 2018. Bìa sách được thiết kế đơn giản, bình dị như con người của Bác: trên nền hồng cánh sen, ở giữa là bức ảnh Bác đang đọc sách cùng các cháu thiếu nhi. Phía trên là dòng chữ tên sách: Trường học của Bác. Bên dưới là logo và tên nhà xuất bản. Cuốn sách gồm những câu chuyện về đức tính ham học, kiên trì vượt khó, luôn làm chủ, lạc quan trong mọi hoàn cảnh của Bác Hồ; những bài học nhẹ nhàng, giản dị nhưng sâu sắc của Bác mà mỗi chúng ta khi cảm nhận, thấu hiểu sẽ rút ra được nhiều điều bổ ích trong quá trình rèn luyện nhân cách, đạo đức của bản thân mình.

HAI BÀN TAY

Sài Gòn năm 1911. Năm ấy, Bác Hồ hai mươi mốt tuổi. Một hôm, anh Ba - tên Bác Hồ lúc bấy giờ - được một người bạn đưa đi xem đèn điện ở trước cửa tiệm cà phê của Pháp, xem chiếu bóng và máy nước. Những cái đó trước kia anh chưa hề thấy.

Hai người dắt nhau đi nhiều nơi trong thành phố, những cảnh tượng đầy rẫy bắt công đập vào mắt họ. Đột nhiên anh Ba hỏi người bạn:

- Anh Lê, anh có yêu nước không?

Người bạn ngạc nhiên và đáp:

- Tất nhiên là có chứ.

Anh Ba hỏi tiếp:

- Anh có thể giữ bí mật được không?

- Có!

- Tôi muốn đi ra nước ngoài, xem nước Pháp và các nước khác. Sau khi xem xét họ làm như thế nào, tôi sẽ trở về giúp đồng bào nước ta. Nhưng nếu đi một mình, thật ra cũng có điều mạo hiểm, ví như khi đau ốm. Anh muốn đi với tôi không?

- Nhưng bạn ơi, chúng ta lấy đâu ra tiền mà đi?

- Đây, tiền đây! - Anh Ba vừa nói vừa giơ hai bàn tay.

64 ca Phan Tuyết sưu tầm - tuyển chọn

Chúng ta sẽ làm việc. Chúng ta sẽ làm bất cứ việc gì để sống và để đi. Anh cùng đi với tôi chứ?

Bi lời cuốn vì lòng hăng hái của anh Ba, anh Lê đồng ý. Nhưng sau đó anh Lê không có đủ can đảm để giữ lời hứa.

Thế là chỉ có một mình anh Ba, rời cảng Nhà Rồng bước chân xuống tàu để đi sang các nước, trước hết là sang Pháp.

Với quyết tâm và lòng yêu nước sâu sắc, Bác đã làm nhiều nghề khác nhau như: phụ bếp, bồi bàn, quét tuyết... suốt từ 4 giờ sáng đến 9 giờ tối hằng ngày. Bác chỉ mong sao tìm ra con đường giải phóng cho dân tộc.

Ý chí, nghị lực của anh thanh niên Nguyễn Tất Thành thật lớn lao, niềm tin, lý tưởng của anh thật cao đẹp. Với lý tưởng, niềm tin ấy đã thành sự thật, bởi chính sự ra đi của anh đã mở ra bước ngoặt cho dân tộc và sau đó đã mang lại tự do, độc lập cho Tổ quốc và ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

(Theo Chuyện kể về Bác Hồ,
Vũ Kỳ chủ biên, Nxb. Giáo dục, 1982)

Trường học của Bác 65

Câu chuyện “Hai bàn tay” (trang 64, 65)

Những câu chuyện trong cuốn sách “ Trường học của Bác” nhắc nhở chúng ta nên dành thời gian học tập, rèn luyện với tinh thần tự học để nâng cao hiểu biết, hoàn thiện bản thân và đạt được những thành tích cao trong học tập. Hãy cùng đọc cuốn sách để biết thêm thật nhiều những bài học về đạo đức, lối sống của Bác Hồ kính yêu . Chúc các em thành công!