



6

**BÉ HỌC ĐẾM**

5

Từ không (0) đến mười (10)



9

8



Các con hãy cùng làm quen các số đếm dựa vào bài thơ “Bé tập đếm” của nhà thơ Phạm Hồ nhé!





# Số không 0...0

- Số không hình tròn
- Bong bóng xà phòng
- Vỡ tan, biến mất
- Đó là số “Không”



# Số một

## “1”

- Mặt trời chỉ một
- Chiếu sáng khắp nơi;
- Cho bé đi học
- Cho bé đi chơi

Trời ta đang nắng  
Đội mũ vào bé ơ !





# Số hai “2”



- Chim có hai cánh
- Bay khắp bầu trời.
- Dép bé có đôi
- Cho chân chạy nhảy
- Đi học đi chơi



# Số ba

## “3”



- Tam đảo kia rồi
- Ba hòn núi đẹp.
- Xe đạp bé ngồi
- Cũng có ba bánh
- Rõ ràng đây thôi



# Số bốn

## “4”



- Cái bàn bốn cạnh
- Bốn chân, ghế ngồi
- To như chú voi
- Cũng cần bốn trụ



# Số năm

## “5”



- Cờ ta sáng rực
- Năm cánh sao vàng
- Lá cờ Việt Nam
- Phát phới hiên ngang





# Số sáu

## “6”



- Cái quân xúc xắc
- Sáu mặt rõ ràng,
- Viên gạch lát sàn
- Liên nhau sáu cạnh





# Số bảy “7”

- Bảy màu rực rỡ
- Cầu vồng uốn cong
- Truyện “Nàng Bạch tuyết”
- Có bảy chú lùn



# Số tám

## “8”

- Gương “bát quái” trên tường
- Mẹ bảo là: Tám hướng
- Cua tám cẳng hai càng
- Chạy dọc ngang rất bướng





# Số chín “9”

- Đàn gà con riu rít
- Đủ chín chú gà con
- Một chú trèo lên tít
- Cười lạng mẹ cười tròn



# Số mười “10”



- Mười ngón tay em
- Chơi gì bản thể?
- Mau rửa sạch sẽ
- Như chị đây này





0

5

1

4

6

3

7

8

2

10

9

