

CỤM DI TÍCH ĐÌNH CHÙA THƯỢNG ĐỒNG – PHƯỜNG PHÚC LỢI



(Di tích lịch sử và lễ hội truyền thống làng Thượng Đồng)

1. Đình Thượng Đồng

Đình Thượng Đồng đã có từ trước những năm 1960, đình được xây dựng trên khuôn viên vị trí của trường THCS hiện nay, bên cạnh đường Vũ Xuân Thiều kéo dài cạnh tổ dân phố số 7, đây là ngôi đình cổ có quy mô bề thế to đẹp trong vùng, do quá trình biến đổi sau năm 1960 đình được chuyển về diện tích đất của chùa, toàn bộ diện tích đình để lại mở trường THCS. Tại thời điểm này, toàn bộ di vật của đình được đưa vào chùa và chùa thêm cả chức năng thờ thánh. Đến năm 1998, với sự đóng góp của toàn dân, đình được xây dựng lại và tách ra khỏi chùa. Hiện đình và chùa Thượng Đồng nằm ở tổ dân phố số 9 của phường. Theo truyền thuyết của địa phương và thần tích do đại học sĩ Nguyễn Bính soạn năm Hồng Phúc nguyên niên (1572), chép lại năm Bảo Đại (1938), đình Thượng Đồng được xây dựng thờ Thành Hoàng làng là tướng quân Trịnh Chính cùng hai anh em đã có công đánh giặc cứu nước thời Lý Nam Đế góp phần xây dựng nhà nước Vạn Xuân. Trong đình hiện nay còn lưu giữ nhiều di vật lâu đời, đặc biệt là 9 đạo sắc phong, sắc sớm nhất có niên đại Cảnh Hưng thứ 28 (1767), 2 sắc quý thời Quang Trung thứ 4 (1791), Cảnh Thịnh thứ 2 (1784). Hai ngai thờ 3 bài vị sơn son thiếp vàng chạm khắc cầu kỳ, một tượng Thành hoàng làng và 10 pho tượng tả văn hữu võ. Hàng năm dân làng tổ chức lễ hội truyền thống vào ngày 10, 11, 12 tháng 2 âm lịch để tưởng nhớ người có công với nước với dân, cũng là giáo dục truyền thống cho các thế hệ người dân địa phương.

2. Chùa Thượng Đồng

Chùa Thượng Đồng có tên chữ là "Hiển Ứng tự" (chùa Hiển Ứng). Theo ba tấm bia đá cổ rất quý có niên đại Khánh Đức năm thứ 3 (1652), Chính Hòa năm

thứ 14 (1693), Chính Hòa năm thứ 17 (1696) hiện còn lưu giữ lại cho thấy chùa Thượng Đồng là ngôi chùa cổ có quy mô bề thế to đẹp trong vùng, được xây dựng vào khoảng thế kỷ XVII. Qua thăng trầm của lịch sử chùa đã bị mai một và sửa chữa nhiều lần, đến nay khuôn viên chùa đã thu hẹp lại cả về quy mô và diện tích. Đợt trùng tu lớn vào năm Canh Tuất niên hiệu Duy Tân thứ 4 (1910) và lần cuối cùng vào năm 1999, trong chùa hiện còn lưu giữ nhiều di vật có giá trị đa dạng về chất liệu, phong phú về hình thức, có niên đại trải dài từ thời Lê đến thời Nguyễn như bia đá, chuông đồng, hoành phi câu đối, tượng 2 vị hộ pháp, tượng thánh tống cùng hai trợ thủ Diêm Nhiên và Đại Sĩ, tượng Đức Ông cùng Già Lam, chân tể, tượng Di Đà, Quan Âm, Bồ Tát,.. Trong thời kỳ chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa, đình, chùa Thượng Đồng là nơi tổ chức hội nghị Việt Minh; trong kháng chiến chống chiến tranh phá hoại đình, chùa Thượng Đồng là nơi chứa kho hàng dũ trữ quân đội, là trung tâm khám chữa bệnh đội điều trị 12. Tại đây đã xây một hầm ngầm để mỗ, diện tích 12m². Hàng năm ngày 18 tháng 11 âm lịch là ngày giỗ tổ. Đình, chùa Thượng Đồng được Bộ Văn hóa thông tin xếp hạng di tích lịch sử văn hóa năm 1993.

Theo cổng thông tin điện tử phường Phúc Lợi